

VluchtelingenWerk Nederland



Vluchten doe je niet zomaar

Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog of vervolging. Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen kunnen rekenen op de steun van VluchtelingenWerk Nederland. Ruim 7.000 vrijwilligers en 600 medewerkers begeleiden vluchtelingen tijdens de asielprocedure en bieden hulp bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Want vluchtelingen die in Nederland terecht komen zijn wel veilig, maar hebben verder helemaal niets. Geen familie, geen huis, geen zekerheid. Dankzij de steun van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk staan ze er niet alleen voor.

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land van oorsprong op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

'Ik droom veel over mijn vader en hoe hij is gestorven'



Alles achterlaten

'Ik moest als kindsoldaat werken'

Abdi (18) vluchtte uit Somalië: 'Toen ik dertien jaar oud was, kwamen de strijders van de terroristische islamitische organisatie Al-Shabaab bij ons thuis langs. Ik moest als kindsoldaat voor hen komen werken, maar mijn vader weigerde me mee te geven. Mijn vader wilde niet dat ik mensen zou vermoorden. Toen hij bleef weigeren, schoten ze hem zomaar dood.

Ik werd meegenomen en ze bewerkten mijn gezicht met messen. Samen met zes vrienden zat ik gevangen. Zodra we de kans kregen, zijn we ontsnapt. Tijdens onze ontsnapping werden twee jongens doodgeschoten. Ik verstopte me en wachtte tot het donker werd.

Ik wist mijn moeder te bellen, zij bracht me naar een oom in een andere stad. Vijf maanden lang heb ik me verscholen in een huis, terwijl de strijders mij zochten. Toen stuurde mijn moeder me naar Kenia, maar ook daar was ik niet veilig. Ze heeft toen alles verkocht wat ze had, zodat ik verder kon vluchten. Tijdens de reis was ik bang en eenzaam. Ik wist niet wat me te wachten stond en miste mijn moeder heel erg. Ik woon hier nu twee jaar, maar het blijft moeilijk om een nieuw leven te beginnen. Ik droom veel over Afrika, over mijn vader en hoe hij is gestorven. Ik ben veilig, maar maak me grote zorgen om mijn moeder.'

Begeleiding tijdens de asielprocedure

Een vluchteling die in Nederland bescherming zoekt, vraagt asiel. Tijdens de asielprocedure die volgt staat een asielzoeker onder hoge druk. Gelukkig kan hij een beroep doen op de vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Zij geven voorlichting over de asielprocedure, beantwoorden allerlei vragen of bieden een luisterend oor als iemand het even niet meer ziet zitten.

Een asielzoeker doorloopt de asielprocedure in sneltreinvaart. Terwijl hij nog vol zit met emoties over de vlucht, moet hij zich al voorbereiden op zijn interview met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. Dit is een heel belangrijk gesprek. Op basis hiervan beslist de overheid of iemand in Nederland bescherming krijgt en mag blijven.

Vluchtverhaal

De vrijwilligers bereiden een asielzoeker zo goed mogelijk voor op het vertellen van zijn vluchtverhaal. Ze wonen de gesprekken tussen de asielzoeker en de IND vaak ook zelf bij. Tijdens de behandeling van de asielaanvraag analyseren

medewerkers van VluchtelingenWerk ook het vluchtverhaal van de asielzoeker. Op basis van deze informatie adviseren zij de asielzoeker wat hij kan doen om het asielerzoek te onderbouwen.

Hiervoor kunnen de vrijwilligers ook een beroep doen op de landenspecialisten en juristen van de landelijke helpdesk van VluchtelingenWerk. Bijvoorbeeld om bepaalde feiten te checken.

Als een asielzoeker niet erkend wordt als vluchteling, mag hij niet in Nederland blijven. Terugkeer is dan onontkoombaar. Ook hierbij biedt VluchtelingenWerk ondersteuning.

'Je kunt ons werk vergelijken met een polikliniek: alle mogelijke problemen en probleempjes oplossen van mensen die, vaak van het ene moment op het andere, in een totaal andere cultuur terecht zijn gekomen'

Jules, vrijwilliger in een asielzoekerscentrum



Vrijwilligers bieden een luisterend oor en geven antwoord op allerlei vragen.



Wegwijs in Nederland

'Soms weet je niet waar te beginnen'

Toen Shokry (41) in 2001 van Irak naar Nederland vluchtte, voelde ze zich al snel thuis. 'We woonden de eerste anderhalf jaar in de katholieke kerk in het Noord-Brabantse Made. Ik vond het geweldig om in een kerk te wonen. Ik leerde ontzettend veel over de Nederlandse cultuur en over de herkomst van hedendaagse gebruiken.' Ook legde Shokry veel contact met Nederlanders en andere nieuwkomers. 'Zij konden mij hier wegwijs maken, want je weet soms werkelijk niet waar je moet beginnen. Het was een nog grotere uitdaging, omdat ik twee jonge kinderen had. Maar we werden goed op weg geholpen door VluchtelingenWerk en konden al snel onze eigen zaken regelen.' Inmiddels werkt Shokry zelf als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk en begeleidt ze andere vluchtelingen bij hun nieuwe start.

Ondersteuning bij een nieuwe start

Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven en het asielzoekerscentrum inruilen voor een nieuwe woning, maken medewerkers van VluchtelingenWerk hen wegwijs in hun nieuwe omgeving. Na de verhuizing moet namelijk veel geregeld worden. Vluchtelingen hebben meestal geen familie of eigen netwerk om op terug te vallen. De vrijwilligers wijzen hen de weg naar de gemeente, school of opleiding en leggen hen wetten en regels uit. Ze ondersteunen bij de inburgering en helpen bij de procedure voor gezinshereniging. Een eigen bestaan opbouwen in een nieuw land valt niet mee. Dat geldt zeker voor een vluchteling,

Taalcoaches

De taalcoaches van VluchtelingenWerk bieden extra hulp bij het leren van de taal. Elke week ontmoeten de vluchteling en de vrijwilliger elkaar om samen het Nederlands te oefenen in allerlei situaties; in huis, een bibliotheek of in winkels. De taalcoaches bieden niet alleen aanvullende taaltraining, maar helpen vluchtelingen tegelijkertijd bij het wegwijs worden in hun woonplaats. Het project biedt zo een belangrijke aanvulling op de inburgeringcursus.

die vaak al een moeilijke periode achter de rug heeft. Veel vluchtelingen willen graag integreren, maar het blijkt voor hen niet altijd eenvoudig om hun draai te vinden. VluchtelingenWerk vindt het belangrijk dat iedere vluchteling actief kan deelnemen én bijdragen aan onze samenleving.



'Ik kreeg concrete, praktische adviezen'



Aan de slag

'De weg vinden in de jungle van de arbeidsmarkt'

Anna (49) vluchtte uit de voormalige Sovjet-Unie. Toen ze hoorde dat ze na acht jaar wachten eindelijk een verblijfsvergunning kreeg, was ze dolblij. Eindelijk kon ze haar leven in Nederland gaan opbouwen, daar hoorde allereerst een baan bij. 'Ik had universitaire diploma's Russisch en Duits op zak en heb zelfs in Nederland nog een hbo-opleiding tolk Russisch-Nederlands afgerond. Daarmee hoopte ik ergens aan de slag te kunnen', vertelt Anna. Ondanks haar diploma's vond ze geen baan. De Russische kreeg hulp van vrijwilliger Jan. 'Gelukkig!' zegt ze. 'Hij heeft me enorm geholpen. Hij gaf me concrete, praktische adviezen waarmee ik zelf aan de slag kon. Hoe je bijvoorbeeld een goede sollicitatiebrief schrijft. In de voormalige Sovjet-Unie kwam je via via aan een baan en hoefde je nooit sollicitatiebrieven te schrijven.' Met hulp van Jan solliciteerde ze als vrijwilligerscoördinator bij een museum. 'Ik was zo blij toen ik werd aangenomen. Vrijwilligers die je helpen met een start op de arbeidsmarkt zijn heel hard nodig. Met hun hulp vind je als vluchteling wél de weg in de jungle van de Nederlandse arbeidsmarkt.'

Vluchtelingen een stem geven

Collectieve belangenbehartiging, ofwel lobby, maakt ook deel uit van het werk van VluchtelingenWerk. De organisatie pleit voor een eerlijke en zorgvuldige behandeling van vluchtelingen, zowel gedurende de asielprocedure als de integratie. Daarom volgt VluchtelingenWerk de wet- en regelgeving over vluchtelingen op de voet. Ze overlegt ook

regelmatig met politici, ministeries en andere instellingen. Als het nodig is, voert VluchtelingenWerk actie. Daarnaast brengen we kritische rapporten uit en doen we onderzoek naar de positie van vluchtelingen in Nederland. Elk jaar organiseren we op Wereldvluchtelingendag de Umbrella March, waarmee we aandacht vragen voor het recht op een leven in veiligheid.

Kindervakantieweken



Vrijwilligster Linda: 'Het is mooi om te zien hoe kinderen zelfvertrouwen krijgen en vrienden maken. En bovendien gaat hun Nederlands met sprongen vooruit.'

Een weekje zorgeloos genieten. Dat kunnen vluchtelingenkinderen tijdens de kindervakantieweken van VluchtelingenWerk. Kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen kunnen niet met vakantie. Ze leven in grote

onzekerheid over hun toekomst. In de centra is weinig ruimte om te spelen. Tijdens een weekje vakantie kunnen ze de spanningen van thuis even achter zich laten en eindeloos spelen, lachen en gewoon even kind zijn.

Overall actief

VluchtelingenWerk is ook actief buiten Nederland. Veel beslissingen over het asielbeleid worden op Europees niveau genomen. Daarom zijn we lid van de Europese vluchtelingenorganisatie ECRE. We ondersteunen zo de Europese belangenbehartiging van vluchtelingen. Daarnaast staan we vluchtelingenorganisaties bij in andere landen. Vooral in de Oost-Europese lidstaten is veel behoefte aan onze kennis en ervaring. We zijn ook actief in een van de grootste vluchtelingenkampen in Kenia met een project dat zorgt voor rechtshulp aan vluchtelingen in dit kamp.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die met zo'n 7.000 vrijwilligers en 600 betaalde medewerkers vluchtelingen begeleidt. Onze regionale stichtingen zijn actief in bijna alle gemeenten in Nederland. Deze stichtingen worden ondersteund door een Landelijk Bureau met onder andere scholing, juridisch advies en actuele informatie. Samen vormen we de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, de Rijksoverheid en gemeenten. En door de giften van duizenden donateurs.

Gezinshereniging 'Tranen van geluk'

Nadat Alireza vluchtte uit Iran duurde het twee jaar voordat hij zijn vrouw en kinderen weer in de armen kon sluiten. 'Ik werd iedere nacht huilend wakker. Ik miste hen zo ontzettend. Nu heb ik mijn gezin weer iedere dag, ieder uur, iedere minuut bij me.'



Postzegel mag wel,
hoeft niet

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam


VluchtelingenWerk
Nederland

Steun VluchtelingenWerk

Zonder de steun van duizenden betrokken mensen kunnen we ons werk niet doen. Dankzij de steun van onze vrijwilligers en donateurs kunnen wij ons inzetten voor de belangen van vluchtelingen die bescherming zoeken. Daarbij is ook úw steun van groot belang. Gebruik onderstaande bon om u op te geven als donateur.

Wilt u liever iets dóen? Bijvoorbeeld vluchtelingen wegwijs maken of begeleiden tijdens de asielpcedure? Word dan vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in uw buurt. Gebruik ook hiervoor de bon onderaan deze pagina.

Als donateur of vrijwilliger van VluchtelingenWerk houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten. Al vanaf een bijdrage van twintig euro per jaar ontvangt u vier keer per jaar VluchtelingenWerk Magazine, met boeiende reportages, interviews en informatie over vluchtelingen en VluchtelingenWerk.



Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
T (020) 346 72 00
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl



- Stuur mij informatie over activiteiten van VluchtelingenWerk**
- Ik wil graag meer weten over werken als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk**
- Ik steun VluchtelingenWerk met een financiële bijdrage:**

Ik geef: € 5,- € 10,- € 20,- ander bedrag, namelijk € _____

Per maand kwartaal half jaar jaar eenmalig

Naam*:		<input type="checkbox"/> man <input type="checkbox"/> vrouw
Adres*:		
Postcode:	Woonplaats*:	
Telefoon:	E-mailadres:	
Bank/gironummer*:	<input type="text"/>	Datum:



*Deze velden zijn verplicht

Handtekening*:

